

GENIETEN VAN DE NATUUR IN DE SPAANSE PYRENEEËN

# Samen op avontuur

Vakantie met goede vrienden, dat is dubbel plezier.

Samen op pad, avonturen beleven en alle tijd voor elkaar hebben. En niet te vergeten: speelkameraadjes voor de kinderen. De families De Vries en Stal uit Alkmaar kozen voor een verblijf in Noord-Spanje en combineerden avontuur en natuur met luxe kamperen.

TEKST NATASJA VAN ECK | FOTOGRAFIE PAUL STARINK

**N**iet ver van de toeristische plaatsen aan de Spaanse Costa Brava ligt aan de rand van de Pyreneeën Camping Rupit. De kleinschalige camping – er zijn maar tachtig plaatsen – is ideaal voor avontuurlijk aangelegde kampeers, want hij ligt midden in een natuurgebied. Maar dat betekent niet dat hier geen luxe te vinden is of dat je alles zelf moet doen. Wie bij Vacanceselect.nl een van de grote Tendi Safaritenten heeft geboekt, hoeft alleen nog maar zijn koffers uit te pakken; voor de rest is alles kant-en-klaar. “Behalve sanitair zijn de tenten volledig ingericht en zelfs voorzien van een boxspring. Rugpijn is er dus gelukkig niet meer bij”, zegt Martin Stal (38) lachend. “Eigenlijk heb je helemaal niet het idee dat je aan het kamperen bent. Martin, zijn vrouw Femke (31) en hun drie kinderen Roos (7), Tijn (5) en Inger (4) zijn hier een week op vakantie met vrienden John (37) en Mieke (33) de Vries, Lucas van zeven en Floor van vijf. De families hebben elkaar leren kennen tijdens een reis naar China, twaalf jaar geleden. Hierna hebben zij samen nog diverse reizen gemaakt naar hun geliefde Azië. Sinds de kinderen er zijn kiezen ze voor Europa, maar dan het liefst wel voor een unieke vakantiebeleving.

## Op ontdekking

Camping Rupit ligt centraal in de Vall de Sau Collsacabra, een gebied met bergen, gorges, rivieren, meren en water-vallen; een prima uitvalsbasis voor een actieve vakantie. ▶



*De hele dag samen bezig zijn, dat is voor ons vakantie. 's Ochttends lekker actief de omgeving verkennen en 's middags afkoelen in het zwembad.*



Rupit ligt hoog boven de rivier en is alleen bereikbaar via een houten hangbrug.

De spectaculaire Salt de Sallent valt enkele meters naar beneden.



Ook even tijd voor elkaar.

Ons favoriete plekje is de grote eettafel op de veranda, er is genoeg plek voor ons allemaal.



De Tendi Safaritenten zijn ruim en voorzien van echte bedden.



Deze omgeving bestaat uit indrukwekkende bergen, kliffen en dalen. Er is hier voor zeker 300 kilometer aan wandel terrein uitgezet.

De families zijn gisteren aangekomen en doen het nog even rustig aan. Kanoën en mountainbiken staan voor later deze week op het programma. Vandaag willen ze de waterval 'Salt de Sallent' en het middeleeuwse dorpje Rupit bezoeken. Onze Vakantie besluit om gezellig mee te gaan. Om in de buurt van de waterval te komen, moet het laatste stukje over onverharde, kiezelachtige bergweggetjes gereden worden. Geen doen voor een gewone auto, dus worden de Range Rovers van campingbeheerder Pere geleend, die zich spontaan aanbiedt als gids. Na een hobbelende rit worden de wagens aan de kant gezet en gaan de families onder leiding van Pere te voet verder. Na een paar minuten bevinden we ons aan de bovenkant van de waterval. Er liggen een paar kleine plassen en poeltjes met water – het begin van de waterval. De kinderen vinden het allemaal geweldig en lopen zo ver als mogelijk naar de rand. "Kijk mama, wat diep!", roept Lucas. Gelukkig staat zijn vader achter hem om hem vast te houden.

### 300 kilometer wandel terrein

Na wat gespetter in het water gaat de wandeling verder naar het uitkijkpunt, naast de waterval. Door de droge Spaanse zomers is de waterval nu niet meer dan een stroompje naar beneden vallend water. "In het najaar, als het meer gaat regenen, wordt het weer een kolkende watermassa", legt Pere uit. Des te indrukwekkender zijn de omringende bergen, kliffen en dalen. "In deze bergen is wel 300 kilometer aan gemarkeerd wandel terrein uitgezet", vertelt Pere. "Wie wil, kan met mij helemaal naar boven wandelen." Hij wijst naar de hoger



Spectaculaire vergezichten bij de waterval Salt de Sallent.

gelegen rotsen. "Maar dan moet je wel vroeg op!", voegt hij er lachend aan toe. Dat is niet echt besteed aan de kinderen, maar Martin en John lijkt het wel wat. Terwijl de mannen hun tocht aan het plannen zijn, zoeken Femke en Mieke met de kinderen een plekje om even uit te rusten. Als iedereen is uitgekeken, is het tijd voor de volgende bezienswaardigheid: Rupit.

### Hangbrug

Als we vanaf de waterval de bergen inrijden, doemt het middeleeuwse dorpje Rupit al in de verte op. Je kunt er niet met de auto komen, dus die parkeren we ervoor. Pere weet een mooie wandelroute naar het dorpje langs de loop van de rivier. Ook hier staat het water erg laag. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt wel uit de hangbrug hoog boven de rivier. Alleen via deze brug is het echte, oude dorpje te bereiken. Pas als ►

Rupit: smalle straatjes en mooie uitzichten.



We lopen de avontuurlijke route naar Rupit: langs en door de rivier.

Winkeltjes met typische Catalaanse streekproducten.



Even bijkomen van alle indrukken. We ploffen neer op een terrasje voor een verkoelend drankje de kinderen krijgen een lekker ijsje.



iedereen erop staat, zien we de waarschuwing: niet meer dan tien personen! De brug slingert behoorlijk heen en weer en Femke en Mieke lopen snel met de meiden naar de overkant. De 'jongens' vinden het gewiebel wel leuk en doen er nog een schepje bovenop. "Het blijven kinderen", glimlacht Mieke.

### Smalle straatjes en lieflijke pleintjes

Rupit heeft alles wat je van een middeleeuws dorpje verwacht: een eeuwenoud kerkje, smalle straatjes, lieflijke pleintjes en mooie uitkijkjes. Maar ook winkeltjes met typische Catalaanse streekproducten, zoals kazen, paddenstoelen, worsten (*fuet* en *bottifara*) en de traditionele *fideuà*, een soort paella, maar dan zonder rijst. En ijs! Dat laten de kinderen natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij gaan. Ook de volwassenen zijn wel toe aan een drankje en ploffen neer op een terras. Op het pleintje vermaken de kinderen zich een poosje met het water uit de

fontein, maar al gauw wordt duidelijk dat ze het wel mooi geweest vinden. "We willen zwemmen!", roepen ze in koor. En gelijk hebben ze. Inmiddels staat de Spaanse zon te zinderen aan de hemel en zijn de dorpsbewoners begonnen aan hun siesta. Het eerder zo drukke dorpje hult zich nu in een lome rust. Tijd om terug naar de camping te gaan en een frisse duik in het zwembad te nemen! ■

### Wilt u ook naar Noord Spanje?

Vacanceselect.nl heeft tientallen accommodaties in deze regio, zowel aan de Spaanse Costa Brava als in het binnenland.

Ga voor de vakantie die bij u past naar [www.vacanceselect.nl](http://www.vacanceselect.nl) of scan deze code met uw smartphone.



Via de houten wiebelige hangbrug bereiken we het middeleeuwse Rupit.

# Waar in Europa staan **de luxe Tendi Safaritenten** nog meer?



De omgeving van Les Allées nodigt uit tot activiteiten.

## Camping Les Allées

Limousin, Frankrijk

Camping Les Allées is een kleinschalige familie-camping gelegen in een **prachtig stukje Frankrijk**, de Limousin. De omgeving nodigt uit tot activiteiten als golfen, kanoën, wandelen en mountainbiken. Ook dorpjes als Segur-le-Château en Pompadour zijn interessant.

**Internetcode: F-87500/2**



Le Tournesol is een knusse minicamping.

## Camping le Tournesol

Midi-Pyreneëën, Frankrijk

Camping le Tournesol is een knusse **minicamping**, die behoort tot een klein vakantiepark. Hier kunt u genieten van de natuur van de Midi-Pyreneëën. Bovendien kan er lekker gespetterd en gespeeld worden in het verwarmde zwembad. Wie liever actief bezig is: in de omgeving kunt u kanoën, wandelen en mountainbiken.

**Internetcode: F-12420/1**

## Camping am Blanksee

Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland

Rust, ruimte en natuur. Dat zijn de kenmerkende eigenschappen van de streek Mecklenburg-Vorpommern. Camping am Blanksee ligt direct aan het meer en heeft **een eigen strandje**. De mooie natuurlijke omgeving uitnodigt u tot het maken van wandel- en fietstochten.

**Internetcode: D-19376/1**

## Camping Farsø Fjord

Jutland, Denemarken

Camping Farsø Fjord ligt aan de rand van het Limfjord in het noordelijke gedeelte van Jutland. Het **groene schiereiland** grenst aan de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. Van hieruit kunt u de prachtige natuur ontdekken en steden als Aalborg, Viborg en Skive bezoeken.

**Internetcode: DK-9640/1**



Camping Storängens ligt in een prachtig stukje Zweden.

## Camping Storängens

Värmland, Zweden

Of u nu elanden wilt spotten tijdens een **Elandsafari** of wilt kuieren in Karlstad, de omgeving van Camping Storängens biedt voor ieder wat wils. Bovendien lonken de groene heuvels van Värmland om tijdens een stevige fiets- of wandeltocht ontdekt te worden. Maar bovenal vindt u in dit prachtige stukje Zweden heel veel rust.

**Internetcode: SE-68493/1**

# T(r)endi kamperen

**Tendi is kamperen maar dan anders: met meer luxe en comfort. Bij Vacanceselect.nl kunt u de Tendi Safaritenten op bijzondere plekken in Europa huren.**

De Tendi Safaritenten zijn comfortabel en sfeervol ingericht met een tweepersoons boxspring met klamboe en een stapelbed. Verder beschikken de Safaritenten over een geheel ingerichte keukenunit, een eethoek en twee heerlijke



relaxstoelen op de veranda. Voor de kinderen kan een extra koepeltentje worden bijgeboekt, zodat zij hun eigen slaapplekje hebben.

[www.tendi.nl](http://www.tendi.nl)

**NIEUW**